

Geheim agent Frank Daamen directeur van de DRU te Ulft

Door [Wim Schoemaker \(Miki\)](#) plaatsvervangend hoofd
van de [Geheime Dienst Nederland \(GDN\)](#), 16 juni 1971

Beste Melle,

In mei 1940 brak in Nederland de oorlog uit die tot 5 mei 1945 duurde. Vijf lange, donkere en moeilijke jaren voor de Nederlandse bevolking die aan tienduizenden Nederlanders het leven heeft gekost zijn nu voor jou hoogstens als geschiedenis nog interessant.

Het lijkt mij echter nuttig voor jou om voor later een beeld te hebben uit die tijd dat betrekking heeft op je vader, die helaas voor jou, je moeder, je zusters en je broer op de leeftijd van 49 jaar te vroeg en te plotseling van jullie heenging.



Frank Daamen

In 1942 leerde ik je vader Frank Daamen kennen. Hij was toen amper 20 jaar en studeerde in Delft voor ingenieur. In die tijd zochten wij naar intelligente, betrouwbare mensen die niet bang waren en niet te gauw in paniek raakten om tegen de vijand die ons land bezet hield en de Nederlandse bevolking met terreur in bedwang hield in verzet te gaan op zodanige wijze, dat met de minste risico's voor andere Nederlanders zoveel mogelijk schade aan de vijand werd toegebracht.

Mede dankzij jouw vader zijn wij daarin bijzonder goed geslaagd. Je vader en je oom Hans Hiltermann namen leidende functies in bij de Geheime Dienst Nederland die in 1945 uit ongeveer 1.200 geheime agenten bestond, die zorgden dat vanuit bezet Nederland via geheime zenders bij de Geallieerden in Engeland inlichtingen binnenkwamen over militaire hoofdkwartieren, opstelling van vijandelijke divisies, gegevens over luchtdoelgeschut-

opstellingen, aantallen, plaats en typen van vijandelijke vliegtuigen en dit soort gegevens. Tevens werkte je vader mee aan gewapende overvallen op levensmiddelendistributiekantoren waar wij grote aantallen distributiebonnen buitmaakt en, die door ons weer werden verstrekt aan ondergedoken joden, onderduikers en stakend ondergedoken spoorwegpersoneel.

Wanneer de vijand illegale werkers arresteerde en in gevangenissen opsloot voordat men ze fusilleerde, werkte je vader mee aan gewapende overvallen op deze gevangenissen om deze gevangenen te bevrijden. Het is duidelijk dat op al deze activiteiten de doodstraf stond en wij, wat je noemt, gezochte figuren waren.

Het is ook duidelijk, dat je dit werk toen niet onder je eigen naam kon doen in verband met de gevaren als je gezocht werd en daarom gaven wij je vader toen als code resp. schuilnaam de naam "Melle".

Een naam die voor jou dus wel bepaalde verplichtingen in het leven schept gezien de achtergronden van de naam Melle uit de periode 1940-1945.

Een groot deel van het werk van je vader in de oorlogsjaren speelde zich af in Amsterdam, waar alleen al honderdduizend joden het leven verloren. Toen wijlen Koningin Wilhelmina naar bevrijd Nederland vanuit Engeland was teruggekeerd nam zij het Koninklijk Besluit om aan het Stadswapen van Amsterdam de woorden: "Vastberaden, heldhaftig en barmhartig" toe te voegen als eerbewijs voor hen die vielen in de strijd tegen de vijand en voor hen die deze strijd over leefden.

Begrippen vastberaden, heldhaftig en barmhartig zijn ook in hoge mate van toepassing op je vader en dit eerbewijs heeft hij ten volle verdiend door zijn werk gedurende de oorlog. Hij was bij de zeer weinigen waaraan zeer velen zoveel te danken hebben en als zodanig zal hij als "Melle" de vaderlandse geschiedenis ingaan.

Je vader werd door de Nederlandse, Engelse en Franse regeringen gedecoreerd voor zijn werk gedurende de barre jaren 1940-1945 en hij leverde een belangrijke bijdrage tot de Geallieerde overwinning, waardoor hij steeds grote en levensgevaarlijke risico's heeft gelopen. Hij deed dit belangeloos en omdat hij niet werkeloos kon blijven toezien hoe het Nederlandse volk bijna ten onder ging.

Jou, je moeder, Patricia, Yvette en Panker hartelijk groetend,

Wim Schoemaker (Miki)

[Frank Daamen](#)

Zie onder Boeken op deze site: 'Geheime Dienst Nederland'