

Admiraal Dönitz
Orde van de Dag aan de Duitse gewapende legers
Uitgezonden via de Duitse Hamburg-radio 30 april 1945 om
22.37 uur

"Duitse leger,
mijn kameraden: de Führer is gevallen. Trouw aan zijn
geweldige idee om de bevolking van Europa te beschermen
tegen de Bolsjewieken, heeft zijn leven gegeven en is hij een
heldendood gestorven. Een van de grootste helden in de
geschiedenis van Duitsland is overleden. We laten onze vlaggen
zakken in trotse eerbied en verdriet.

De Führer heeft mij aangesteld om hem op te volgen als
opperbevelhebber van het leger. Ik neem het bevel over van alle
onderdelen van het Duitse leger, in de vastberadenheid de strijd
tegen het Bolsjewisme voort te zetten, totdat de strijdende
troepen en de honderdduizenden gezinnen in oost-Duitsland
zijn behoed voor ondergang of vernietiging.

Ik moet oorlog blijven voeren tegen de Britten en de
Amerikanen voor zover en zolang zij mij hinderen in de
voortzetting van de strijd tegen Bolsjewieken. De situatie eist
van u, die al zulke grote historische prestaties heeft geleverd en
nu verlangt naar het einde van de oorlog, onvoorwaardelijke
inzet.

Ik eis discipline en gehoorzaamheid. Alleen door de
onvoorwaardelijke uitvoering van mijn bevelen kan chaos en de
ondergang van Duitsland worden vermeden. Hij die zich nu aan
zijn plicht onttrekt en daardoor de dood en slavernij over de
Duitsers brengt, is een lafaard en een verrader.

De eed die u aan de Führer hebt afgelegd, geldt nu voor ieder
van u tegenover mij als opvolger die door de Führer is
aangesteld. Duitse soldaten! Doe je plicht. Het leven van onze
natie staat op het spel!

Dönitz"