

Angst bij de nazi's voor 'dodelijk virus' redt honderden joden het leven

Rome 1943: dokter Adriano Ossicini en hoofdgeneesheer Giovanni Borromeo van het ziekenhuis 'Fatebenefratelli' ontdekken het virus Morbo di K, een 'dodelijk en uiterst besmettelijk virus' dat ravages zou gaan aanrichten in de Eeuwige Stad.

Er wordt besloten, om de besmettingen een halt toe te roepen .de zieken met 'het syndroom K' in quarantaine op te nemen in de daarvoor speciaal geopende afdeling van het ziekenhuis op het Tibereiland



Het Tibereiland

Alleen... dit virus bestond niet!

Het was een verzinsel van de dokters om de joden te behoeden voor de razzia's die de nazi's in Rome hielden.

Het virus kreeg de naam *syndroom K*, wat deed denken aan de K van de Koch-bacil, beter bekend als tuberculose, maar eigenlijk verwees de K naar Kappler, SS-officier en commandant van de Gestapo in Rome, en naar de Duitse generaal Kesselring. 😊

De symptomen van het denkbeeldige virus waren 'schrikbarend'. Stuiptrekkingen, gevolgd door aftakeling van het brein tot dementie erop volgde, al was de ernst ervan verschillend van geval tot geval. In een laatste stadium volgde dan verlamming, waarna de patiënten overleden door verstikking.



De ziekenboeg voor 'terminale' patiënten

Toen de nazi's het ziekenhuis wilde betreden, waarschuwde dokter Borromeo, die vlot Duits sprak, hen voor de gevaarlijke effecten van de vreselijke ziekte.

De Duitsers kozen het zekere voor het onzekere en verlieten het ziekenhuis zonder een bezoek aan de boeg met terminale patiënten ☹️.

Door de gedurfde zwarte humor van dokter Borromeo en zijn anti-fascistische entourage konden een honderdtal Joden aan de dood ontsnappen.

Sommige zieken bleven in het ziekenhuis tot de bevrijding van Rome in 1944, anderen bleven slechts enkele dagen, tot de monniken van een nabijgelegen klooster in Trastevere hun valse identiteitsdocumenten bezorgden met katholieke namen.

De dokters tekenden hun overlijdensakte, zodat ze onder hun nieuwe identiteit konden vluchten (..). Anderen vonden een toevlucht in kloosters en abdijen.

In 2004 verleende Yad Vashem, de instelling in Jeruzalem die de slachtoffers van de Holocaust herdenkt, [dokter Borromeo](#) postuum de eretitel van Rechtvaardige onder de volkeren.

Dokter Borromeo vertelde dan ook pas op het einde van zijn leven over zijn zelf bedachte, verschrikkelijke virus, waarschijnlijk het enige dat mensenlevens heeft gered.



Dokter Giovanni Borromeo