

Wie kwamen in de Tweede Wereldoorlog als eersten in verzet?



Zutphenaar [Hendrik Jan Textor](#)

Afgezien van enkele eenlingen was dat als organisatie de Communistische Partij van Nederland (CPN). Deze besloot al op 15 mei 1940 - één dag na het bombardement op Rotterdam - om ondergronds te gaan. De partij werd na de capitulatie snel door de Duitsers verboden.

Eigenlijk waren communisten al voor de oorlog in verzet gekomen tegen het Duitse regime. Zo hadden ze bv. hulp geboden aan naar Nederland uitgeweken Duitse vluchtelingen, die in de Spaanse burgeroorlog tegen Franco hadden gevochten en daarmee ook partij tegen Hitler hadden gekozen. Eén van de hen die deel uitmaakte van dit communistische

netwerk was Hendrik Jan Textor. Hij was geboren in 1885 in Zutphen en vestigde zich rond 1925 in Rotsterhaule onder Joure. Ook hij zette zich voor de oorlog al in voor de zgn. Deutsche emigranten.

In het voorjaar van 1942 werd Textor verraden en gearresteerd. Hij kwam uiteindelijk in de beruchte gevangenis het Oranjestad in Scheveningen terecht. Daar overleed hij op 29 mei van datzelfde jaar 1942. Hij had de twijfelachtige eer om tot de eerste Friese slachtoffers van het naziregime te behoren.